



Nieuw Amsterdam-Veenoord

Voorganger: Dhr. A. Weemstra
Organist: mevr. W. Misker

Paars

Paars is de kleur van het stil worden,
van bezinning en gebed.

Het zilveren kruis met de kroon en het lam
leiden onze gedachten naar Jezus

Vorbereiding

Orgelspel

Woord van welkom, mededelingen

Tweede Advent: 'Wanneer een mens ...'(uit Van Harte, pag. 27)

Intochtslied Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

*Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.*

*Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.*

Bemoediging en groet

Drempelgebed met lied nr 297 Kom tot ons God

Voorganger: Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht
en schep ons nieuwe adem!
Kom tot ons, God,
dat Gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde,
Kom tot ons, God, wek op uw kracht! –
en ons geneest
met de gloed van uw genade;
Organist: Kom tot ons, God, wek op uw kracht! –
Voorganger: dat Gij ons draagt
op de vleugels van uw vrede
Organist: Kom tot ons, God, wek op uw kracht! –
Voorganger: en nog ons voorgaat
met de vonken van uw licht;
Organist: Kom tot ons, God, wek op uw kracht! –
Voorganger: dat Gij ons bouwt
tot een hechte stad van recht;
Organist: Kom tot ons, God, wek op uw kracht! –
Voorganger: doe ons weer wonen
in de weelde van uw zegen.
Organist: Amen.

Kijken en Luisteren naar : Kyrie -
<https://www.youtube.com/watch?v=QhEtWEnneg0>
Kyriegebed

Zingen: Lied 745 : 1, 2, 3 Uit de schemer van de tijden
Lied van 5 december

*Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevierer
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.*

*Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.*

*Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.*

Bijbellesing Oude Testament:

Maleachi 3: 1 t/m 5

Bijbellesing Nieuwe Testament:

Lucas 1: 26 – 38 Annunciatie

Kijken en luisteren naar: O Come, O Come Emmanuel - Enya
<https://www.youtube.com/watch?v=h3M9JKmUecY>

Nederlandse tekst:

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,

Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israëel!
Hij is nabij, Immanuel!

Verkondiging

Zingen 440: Ga, stillen in den lande

*Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.*

*Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.*

*Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.*

*Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.*

Voorbeden, dankgebed, stil gebed, samen het Onze Vader

Gaven bij de uitgang

Slotlied Lied 444 Nu daagt het in het oosten

*Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

*De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.*

*Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.*

*De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!*

*Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

Zegen

Orgelspel

Collecten bij de uitgang

1. Diaconie
2. Zuiderkerkgemeente
3. Project

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Mevr. J. Wolters, Vaart N.Z., verblijft nog in verpleeghuis de Horst, Rondweg 97
7825TC Emmen.

Mw. R.J. Jacobs-Winters, Sportlaan, verblijft in het Scheperziekenhuis in Emmen.

We denken aan hen die eenzaamheid ervaren. Aan hen die ziek thuis zijn of in het ziekenhuis moeten blijven. We bidden voor hen die van de artsen een verdrietige en moeilijke boodschap hebben ontvangen. Omzien naar elkaar is oog hebben voor de moeite en het verdriet van de ander. Dat is nadenken over wat de ander nodig heeft. Dat is vragen wat jij voor een ander kan betekenen. Laten we er zijn voor elkaar vanuit de liefde van God, die trouw is en oneindig met ons bewogen.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Uit: Lied 974 (NLB), tekst: Sytze de Vries

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. Post – Brand, Karel Palmstraat

Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat

Inloop bij ds. Gerda

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom in de consistorie van de kerk. U kunt binnenlopen door de groene zijdeur. Ik heb koffie of thee voor u en stel het op prijs als u langs komt om even bij te praten.

N.B. dinsdagmiddag 14 december is er géén inloop!

Kerstpakketten.

In oktober maakte de Diaconie plannen om met ingang van 28 november weer artikelen in te zamelen die dan medio december tezamen met een groet van de Zuiderkerkgemeente als kerstpakket zouden worden aangeboden aan de klanten van de Voedselbank in ons dorp. Vele jaren achtereen was dit een goede actie die door de ontvangers zeer op prijs werd gesteld. Helaas werden wij weer geconfronteerd met aanscherping van de coronamaatregelen zodat is besloten om dit jaar, evenals in 2020, onze gift te concentreren tot tegoedbonnen voor de slager die dan door de Voedselbank worden uitgereikt aan de klanten wanneer zij hun periodieke reguliere voedsellevering krijgen. Geen feestelijke doos dus, maar wel een welkome verrassing voor de feestdagen. Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken door uw gift hiervoor, liefst voor 12 december, over te maken op de rekening van de Diaconie bij de Regiobank NL69RBRB 0851 5673 20. Alvast bedankt !

Geef Licht, Adventsproject Kerk in Actie.

In het voorportaal liggen boekjes Geef Licht, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Veel informatie over dit prachtige project.

Zij die meer willen weten over dit project kunnen deze meenemen.

Coronanieuws

Op 26 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Omdat we als kerkenraad ons verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de gemeenteleden hebben we besloten een aantal maatregelen ook in onze kerk aan te scherpen.

1. U wordt verzocht tijdens verplaatsingen in de kerk of in de lokalen van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u plaats heeft genomen kunt u het mondkapje afdoen.
2. We houden weer 1,5 meter afstand van elkaar. Op de kerkbanken treft u afbeeldingen aan, waar u plaats kunt nemen. Daar waar u twee afbeeldingen aantreft, kunt u met uw huisgenoot plaats nemen.
3. We volgen de looproute in de kerk. Ingang rechts in de gang. Uitgang links (bij de koster).
4. Als we verkouden zijn blijven we thuis en laten ons testen.

Onlinediensten vanuit de Zuiderkerk

U kunt de uitzendingen volgen via Kerkdienstgemist.nl Op de TV, computer, laptop of tablet logt u in met: www.kerkdienstgemist.nl

De online diensten starten om 5 minuten voor 10, we beginnen dan met orgelspel

Zondag 12 december 2021

Voorganger: Ds. H. Jumelet

Organist: mevr. W. Misker

Collecten: Diaconie
Zuiderkerkgemeente
Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)